

Battlefield Exploration



Battlefield Exploration

Kruisekestraat 197 bus 0001
8940 Wervik
België

T +32 486 968 307

info@battlefieldexploration.be

www.battlefieldexploration.be

IJzerfront 1914-1918

De slagvelden van de Eerste Wereldoorlog zijn een bezoekje meer dan waard. Ook het IJzerfront heeft de bezoeker heel wat te bieden. Een bezoek aan de Dodengang bijvoorbeeld brengt op beklijvende wijze het verhaal van de Belgen in WO I.

Programma

Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. *

Vanuit Ieper rijden we naar de Belgische kust. We beginnen het verhaal in Tervate, waar we het monument voor majoor d'Oultremont en het 2^{de} bataljons grenadiers vinden. Het verhaal van hoe de Duitsers wel degelijk over de IJzer geraakten, en de bloedige Belgische tegenaanval is ongelooflijk maar waar. En typisch Belgisch?

Vervolgens rijden we langsheen de IJzer naar Ramskapelle. We bezichtigen er verschillende memorialen omtrent de beginfase van de Slag aan de IJzer. Hier werd de Duitse opmars in oktober 1914 tot staan gebracht. De Duitsers werden tot achter de IJzer teruggedreven en toen de verlaten in Nieuwpoort werden opgezet, was de inundatie van de hele IJzervallei een feit. We brengen er natuurlijk ook een bezoek aan één van de meest opmerkelijke Belgische militaire begraafplaatsen.

Vervolgens verder naar Nieuwpoort voor een bezoek aan **Westfront**, het museum dat het Belgische verhaal van WO I vertelt. Daarna bezichtigen we het **sluizencomplex de Ganzenpoot**. Het sluizencomplex speelde een belangrijke rol in de onderwaterzetting van de IJzervlakte en tal van monumenten en herdenkingsplakkaten werden in de onmiddellijke omgeving neergepoot. We krijgen er het verhaal te horen van Hendrik Geeraert, de man die de Belgische genietroepen de hele oorlog lang bijstond in de loopgraven aan het sluizencomplex. Lunch in Nieuwpoort.

Na de middag rijden we via Pervijze en de Frontzate – de voormalige spoorlijn van Diksmuide naar Nieuwpoort – naar het **OLV-hoekje**. Hier vinden we de restanten van een vooruitgeschoven stelling van het Belgische leger. De oude toren van de vroegere parochiale kerk van Stuivekenskerke werd immers als uitkijkpost gebruikt. Vandaag vinden we er ook een kapel en diverse monumenten die de circa 40.000 Belgische doden uit WO I herdenken.

Daarna verder naar de **Dodengang**. Deze unieke Belgische loopgravensite is een bezoekje meer dan waard. Het bijhorende museum brengt het verhaal van het IJzerfront heel mooi in beeld.

Vervolgens via Diksmuide naar de Duitse militaire begraafplaats van **Vladslo**, waar het imponerende "Treurende Ouderpaar" van de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz het verhaal van de vele familietragedies tijdens WO I schitterend uitbeeldt.

Terug naar Ieper. Einde van het programma omstreeks 17u.

** Indien u in de buurt van Ieper verblijft, zal geen extra bedrag aangerekend worden om u bij uw verblijfplaats op te pikken en af te zetten. Indien u wenst opgepikt te worden op een andere locatie (bijv. Brugge, Gent, Rijsel, ...) kan mogelijks een extra bedrag aangerekend worden.*

Praktische Informatie

- » **Vertrek** te Ieper omstreeks 9u; terug in Ieper omstreeks 17u.
Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden berekend op basis van het aantal extra kilometers.
- » **Tarief:** € 275 (met een maximum van 7 deelnemers).
 - > Indien meer dan 7 deelnemers, zal het tarief afhangen van de kost van het vervoer.
 - > In de prijs is inbegrepen: transport met minibus en professionele gids/chauffeur.
 - > Extra inkomgelden: € 12 p.p. voor het Museum Westfront en de Dodengang.
- » **Wandelafstanden:** alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit meer dan 500 m.

Wenst u een specifieke plaats te bezoeken tijdens uw rondleiding? Of wilt u verschillende rondleidingen combineren? Aarzel niet om contact op te nemen en een offerte op maat te vragen voor uw specifieke programma.