

Battlefield Exploration



Battlefield Exploration

Kruisekestraat 197 bus 0001
8940 Wervik
België

T +32 486 968 307

info@battlefieldexploration.be

www.battlefieldexploration.be

De Slag bij Duinkerke

Operatie Dynamo is ongetwijfeld één van de belangrijkste operaties uit WO II geweest, al was het maar omdat de evacuatie van de Britse troepen uit Frankrijk eind mei, begin juni 1940 vitaal is geweest in het latere verloop van de oorlog. Veel slagvelden zijn er niet meer te zien, maar een aantal opmerkelijke sites en ook het museum in Duinkerke zijn zeker de moeite waard.

Programma

Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. *

Vanuit Ieper rijden we langs de autosnelwegen richting het Franse gehucht **Le Paradis** (nabij St-Omer). Op 27 mei 1940 beginen de troepen van de 14^{de} Compagnie SS Divisie *Totenkopf* (o.l.v. Hauptsturmführer Fritz Knöchlein) hier oorlogsmisdaden: de Britse troepen van het 2^{de} Bataljon Royal Norfolk Regiment die zich overgaven, werden door de SS-troepen tegen een muur geplaatst en met mitrailleurs neergemaaid. 97 Britse krijgsgevangenen werden op die manier in koelen bloede vermoord. 2 Britten overleefden het massacre, maar werden nadien alsnog krijgsgevangen genomen.

Verder naar **Esquelbecque** om er de site van het **Wormhout Massacre** te bezichtigen. Het massacre op 28 mei 1940 resulteerde in de dood van 80 Britse en Franse krijgsgevangenen die door troepen van de 1^{ste} SS Division *Leibstandarte Adolf Hitler* zonder gegronde reden werden vermoord. 15 Britse krijgsgevangenen overleefden deze Duitse wandaad.

Vervolgens naar Duinkerke. We bezichtigen er na de lunch het **Mémorial de la Bataille de Dunkerque** op de dijk van **Malo-les-Bains**. We krijgen er een zicht op de haven (en de aanlegsteiger met vuurtoren) van waaruit de meeste militaire schepen de Britse, Franse en Belgische troepen evacueerden, maar ook vanop de stranden van Malo-les-Bains werden troepen verscheept. In totaal zouden bijna 340.000 Geallieerde troepen worden gered uit de 'Zak van Duinkerke' in een periode van amper 10 dagen (26 mei – 4 juni 1940). Operatie Dynamo is daarmee de grootste militaire evacuatie ooit.

We brengen vervolgens een bezoek aan het **Dunkirk War Museum**, gehuisvest in de voormalige kazematten van de Vauban-fortificaties. Het museum brengt het verhaal van Operatie *Dynamo* aan de hand van een introductiefilm, tal van uniformen en wapens en heel interessante kaarten en maquettes.

Tenslotte bezichtigen we het **Dunkirk Memorial to the Missing**. Het monument voor de Britse vermisten telt 4.505 namen. Naast het monument werd trouwens een Britse militaire begraafplaats aangelegd.

Vervolgens rijden we terug naar Ieper. Einde van het programma omstreeks 17u30.

** Indien u in de buurt van Ieper verblijft, zal geen extra bedrag aangerekend worden om u bij uw verblijfplaats op te pikken en af te zetten. Indien u wenst opgepikt te worden op een andere locatie (bijv. Brugge, Gent, Rijsel, ...) kan mogelijks een extra bedrag aangerekend worden.*

Praktische Informatie

- » **Vertrek** te Ieper omstreeks 8u30; terug in Ieper omstreeks 17u30.
Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden berekend op basis van het aantal extra kilometers.
- » **Tarief:** € 295 (met een maximum van 7 deelnemers).
 - > Indien meer dan 7 deelnemers, zal het tarief afhangen van de kost van het vervoer.
 - > In de prijs is inbegrepen: transport met minibus en professionele gids/chauffeur.
 - > Extra inkomgelden: € 9 p.p. voor het Dunkirk War Museum.
- » **Wandelafstanden:** alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit meer dan 500 m.

Wenst u een specifieke plaats te bezoeken tijdens uw rondleiding? Of wilt u verschillende rondleidingen combineren? Aarzel niet om contact op te nemen en een offerte op maat te vragen voor uw specifieke programma.