

Battlefield Exploration



Battlefield Exploration

Kruisekestraat 197 bus 0001
8940 Wervik
België

T +32 486 968 307

info@battlefieldexploration.be

www.battlefieldexploration.be

Het Ardennenoffensief

Het Ardennenoffensief is één van die offensieven die vaak over het hoofd worden gezien als het over de belangrijkste gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog gaat. Toch was de laatste alles-of-niets poging van Adolf Hitler niet zomaar een voetnoot in de geschiedenis van WO II. Een bezoekje aan de slagvelden van Bastogne en de rest van de Ardennen zal u ongetwijfeld heel wat interessant materiaal opleveren.

Programma

DAG 1

Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. *

Via de autosnelwegen rijden we naar **Losheimergraben**, het startpunt van de route van de aanval van *Kampfgruppe Peiper*. Joachim Peiper kreeg circa 100 Panther V tanks en een bataljon van 42 *Königstigers* onder zijn bevel, naast de infanterie van het 3^{de} bataljon 2^{de} *SS Panzer Grenadier Regiment*. De opdracht van deze *Kampfgruppe Peiper* was simpel: zo ver mogelijk doorstoten en de bruggen over de Maas tussen Hoei en Luik veilig te stellen. Nadat we in Losheimergraben o.a. de gekende drakentanden hebben bezichtigd, rijden we verder naar de kerk van **Merlscheid** en via de dorpjes **Lanzerath** en **Buchholz** naar **Honsfeld**. Onderweg komen we voorbij aan tal van sites waar Amerikaanse troepen genadeloos werden vermoord door de Duitse SS-troepen. In Honsfeld bijvoorbeeld werden 19 ontwapende Amerikaanse soldaten in koelen bloede neergeschoten. De Duitsers maakten er ook 60 voertuigen en 15 antitankkanonnen buit.

Vervolgens naar **Büllingen**, waar een enorme olieopslagplaats het strijdtoneel tussen Amerikaanse en Duitse troepen werd. Uiteindelijk wisten de Duitsers circa 250.000 liter diesel te veroveren en kon de eenheid in kleine eenheden worden verder gestuurd.

Vanuit Büllingen rijden we naar **Baugnez**, waar we het **Baugnez 44 Historical Centre** bezoeken. Net naast het museum bevindt zich ook de site van het Massacre van Malmédy, waarin 84 Amerikaanse krijgsgevangenen door de nazi's werden geëxecuteerd.

Verder naar **Stavelot** voor het verhaal van de Duitse verovering van Stavelot. Vervolgens trekken we naar de hoogtes van Wanne om de route van *Kampfgruppe Peiper* verder te volgen. We maken wel een klein ommetje om een 88 mm-kanon te gaan bekijken, maar rijden vervolgens naar **Trois Ponts**, waar Amerikaanse genietroepen alle bruggen en tunnels wisten te vernietigen, zodat de Duitsers er werden opgehouden.

In **Rochelival** bezichtigen we daarna de memorialen voor het 551^{ste} *Parachute Infantry Battalion*, dat ondanks succes in het uitschakelen van de *Kampfgruppe Peiper* wel quasi volledig werd uitgeroeid. Verder naar de brug van **Habimont** om er het verhaal van het 291^{ste} *Engineer Combat Battalion* te horen. Joachim Peiper keek letterlijk toe vanop enkele honderden meters hoe de Amerikanen de brug wisten op te blazen.

Via Rahier en Cheneux, waar hevig gevochten werd tussen de troepen van het 504^{de} *Parachute Infantry Regiment* en de troepen van de *SS Leibstandarte Adolf Hitler*, trekken we tenslotte naar **La Gleize**, waar Peiper en zijn manschappen uiteindelijk hun strijd moesten staken. Een bezoek aan het **December Historical Museum 1944** is zeker de moeite waard. Voor de deur staat een authentieke *Königstiger* om u te verwelkomen en binnenin zijn tal van interessante foto's, kaarten en objecten te zien.

Na ons bezoek aan het museum rijden we naar Bastogne voor avondmaal en overnachting om de volgende dagen de andere regio's van het Ardennenoffensief te bezoeken.

DAG 2

Na een stevig ontbijt rijden we naar de heuvel van **Mardasson** om er het memoriaal te bezichtigen dat de 76.890 Amerikaanse slachtoffers van de Slag bij Bastogne – de zogenaamde *Battle of the Bulge* – herdenkt. Naast het memoriaal bevindt zich ook het impressionante **Bastogne War Museum**. Het museum biedt een interactieve en moderne kijk op het verhaal van het Ardennenoffensief en bij uitbreiding de hele Tweede Wereldoorlog. Het museum stelt vooral ook het leven van de burgers tijdens de bezetting en bevrijding van Bastogne centraal. Het hypermoderne en functionele gebouw dompelt u zonder twijfel onder in een volledige historische beleving.

Vervolgens rijden we naar Bizory. We vinden er niet alleen het **Easy Company Memorial**, waarvan o.a. Tom Hanks medesponsor was, maar we brengen ook een bezoek aan het **Bois de la Paix** (Bos van de Vrede). In het bos markeren 4.000 bomen de Amerikaanse veteranen die actief waren geweest in het Ardennenoffensief. De bomen werden aangeplant naar aanleiding van de 50^{ste} verjaardag van de Battle of the Bulge. Het bos werd aangeplant in de vorm van het logo van UNICEF: een moeder en kind, symbool voor menselijke tederheid.

In **Recogne** brengen we een bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats. We rijden vervolgens in de voetstappen van beroemde bevelvoerders als Major Desobry, LtCol Henry Cherry en LtCol James O'Hara naar Bastogne.

Avondmaal en overnachting in Bastogne.

DAG 3

We starten de dag – na het ontbijt in het hotel – met het bezichtigen van de originele Sherman tank op de **Place McAuliffe**. Het centrale plein van Bastogne werd genoemd naar de Amerikaanse bevelvoerder van de troepen in Bastogne.

Vervolgens brengen we een bezoek aan **Le Mess**, het fantastische museum omtrent de acties van de 101st Airborne Division. Het museum – gehuisvest in de voormalige officiersmess van het Belgische leger en door de Duitse bezetters als *Unteroffizierenheim* gebruikt – werd na de Tweede Wereldoorlog als hospitaal gebruikt, maar biedt nu een unieke collectie aan wapens, uniformen en uitrusting omtrent het verhaal van de Amerikaanse para's.

Vervolgens brengen we een bezoek aan de *Bastogne Barracks* en de **Cave McAuliffe**, het feitelijke hoofdkwartier van de Amerikaanse generaal tijdens de Slag bij Bastogne. Het was hier dat de Amerikaanse generaal zijn beroemde uitspraak "Nuts" deed, toen hij een antwoord moest formuleren op de Duitse vraag tot overgave.

Tegenover de *Bastogne Barracks* – op de plaatselijke gemeentelijke begraafplaats – vinden we het graf van de plaatselijke heldin Renée Lemaire. De Belgische verpleegster bood haar diensten aan in het Amerikaanse militaire veldhospitaal tijdens het Beleg van Bastogne, maar werd gedood op Kerstavond tijdens een bombardement door de Duitsers. Lunch in het centrum van Bastogne.

Na de middag rijden we terug naar leper. Einde van het programma omstreeks 17u30.

** Indien u in de buurt van leper verblijft, zal geen extra bedrag aangerekend worden om u bij uw verblijfplaats op te pikken en af te zetten. Indien u wenst opgepikt te worden op een andere locatie (bijv. Brugge, Gent, Rijsel, ...) kan mogelijks een extra bedrag aangerekend worden.*

Praktische Informatie

- » **Vertrek** te leper omstreeks 6u30; terug in leper omstreeks 17u30.
Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden berekend op basis van het aantal extra kilometers.
- » **Tarief:** € 895 (met een maximum van 7 deelnemers).
 - > Indien meer dan 7 deelnemers, zal het tarief afhangen van de kost van het vervoer.
 - > In de prijs is inbegrepen: transport met minibus en professionele gids/chauffeur.
 - > In de prijs is niet inbegrepen: accommodatie, inkomgelden, maaltijden en dranken.
- » **Wandelafstanden:** alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit meer dan 500 m.

Wenst u een specifieke plaats te bezoeken tijdens uw rondleiding? Of wilt u verschillende rondleidingen combineren? Aarzel niet om contact op te nemen en een offerte op maat te vragen voor uw specifieke programma.