

# Battlefield Exploration



## Battlefield Exploration

Kruisekestraat 197 bus 0001  
8940 Wervik  
België

T +32 486 968 307

[info@battlefieldexploration.be](mailto:info@battlefieldexploration.be)

[www.battlefieldexploration.be](http://www.battlefieldexploration.be)

---

## De 1<sup>ste</sup> Slag bij Ieper

*De slagvelden van de Ieperboog zijn een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Dat zo hard gevochten werd om Ieper in handen te hebben of houden was te wijten aan het feit dat het voor de Geallieerden de laatste plek was om te verhinderen dat de Duitsers de Kanaalhavens Duinkerke, Calais en Boulogne in handen zouden krijgen. En die havens waren natuurlijk essentieel in de communicatie- en bevoorradingslijnen van de Britten. Ieper moest dan ook koste wat kost in Geallieerde handen blijven.*

### Programma

Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. \*

Vanuit Ieper rijden we naar **Geluwe** om er het memoriaal voor Francis Ledwige, de 1<sup>ste</sup> Australische gesneuvelde aan het Westfront, te bezichtigen. Hij stierf in een schermutseling voor de feitelijke 1<sup>ste</sup> Slag bij Ieper van start ging, tijdens een patrouille met een aantal kameraden van de 1st Life Guards.

Langsheen de beruchte *Menin Road* (voor de Duitsers de *Ypernstraße*) rijden we verder naar **Geluveld**, waar de Duitsers hun 1<sup>ste</sup> belangrijke aanval op de heuvelrug rond Ieper uitvoerden. De hardnekkige verdediging van de South Wales Borderers en de Worcestershires wordt er vandaag met 2 monumenten herdacht. En ook het terrein van Gheluveld Chateau ligt er nog bij zoals toen.

In **Zandvoorde** krijgen we het verhaal van de Household Cavalry te horen. Heel wat adel sneuvelde tijdens de verdediging van dit kleine dorpje. Terug op de Meenseweg concentreren we ons op de aanval op Herenthage Chateau en Polderhoek.

Verder naar het **Polygoonbos** om er het Black Watch Memoriaal te bezichtigen. Hier werden de Duitse elitetroepen tot staan gebracht, waarbij het gros van de Pruisische Garde krijgsgevangen werd genomen. De verliezen stapelden zich op aan Geallieerde zijde, maar uiteindelijk zou de Slag om de Nonnenbossen het einde van de 1<sup>ste</sup> Slag bij Ieper betekenen.

Tenslotte brengen we een bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats in **Langemark**. De legende vertelt dat de Duitse reservisten Langemark veroverden terwijl ze "Deutschland über alles" zongen, maar dat maakt deel uit van de zogenaamde Langemark-mythe. Ook het verhaal van de "Kindermoord" is een verzinsel van de Duitse nazipropaganda. Langemark zou pas in Duitse handen vallen aan het begin van de 2<sup>de</sup> Slag bij Leper.

Terug naar Leper. Einde van het programma na circa 3 uur.

*\* Indien u in de buurt van Leper verblijft, zal geen extra bedrag aangerekend worden om u bij uw verblijfplaats op te pikken en af te zetten. Indien u wenst opgepikt te worden op een andere locatie (bijv. Brugge, Gent, Rijsel, ...) kan mogelijks een extra bedrag aangerekend worden.*

## Praktische Informatie

- » **Vertrek** te Leper omstreeks 9u; terug in Leper omstreeks 12u.  
Deze tour kan uiteraard ook in de namiddag worden georganiseerd.  
Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden berekend op basis van het aantal extra kilometers.
- » **Tarief:** € 190 (met een maximum van 7 deelnemers).
  - > Indien meer dan 7 deelnemers, zal het tarief afhangen van de kost van het vervoer.
  - > In de prijs is inbegrepen: transport met minibus en professionele gids/chauffeur.
  - > Geen extra inkomgelden.
- » **Wandelafstanden:** alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit meer dan 300 m.

**Wenst u een specifieke plaats te bezoeken tijdens uw rondleiding? Of wilt u verschillende rondleidingen combineren? Aarzel niet om contact op te nemen en een offerte op maat te vragen voor uw specifieke programma.**